

Petitie, gestart door DeGoedeZaak en Wij Maken Plek Amsterdam

Aan: Minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp



Nederland, los onze ereschuld aan Afghaanse
oud-medewerkers in!

oktober 2024

Geachte Minister Veldkamp,

Als werkgever heeft de Nederlandse overheid verantwoordelijkheid voor de Afghaanse medewerkers die zich hebben ingezet voor de veiligheid van onze soldaten en ambassadepersoneel. We noemen dat een ereschuld, en belofte maakt schuld. Schuld ten opzichte van al die mensen die hun leven in Afghanistan niet kunnen voortzetten en gevaar lopen. Bewakers in Uruzgan hebben nota bene met gevaar voor eigen leven hun werk uitgevoerd om de Nederlandse militairen te beschermen. Het niet nakomen van beloften

beschadigt onze relaties en onze reputatie ten opzichte van hen en de rest van de wereld.

U heeft vorige maand in New York tijdens de algemene vergadering van de VN met uw Duitse, Canadese en Australische collega aangekondigd de Taliban voor het Internationaal Gerechtshof te zullen dagen vanwege schending van het VN-Vrouwenverdrag. En tegelijkertijd laat u uw eigen oud-werknemers ongelooflijk in de steek. Australië bij voorbeeld, de Nederlandse partner tijdens de Uruzgan-missie, besloot wél alle bewakers uit Afghanistan op te halen. Net als veel andere landen. Wij vragen u de Nederlandse ereschuld in te lossen en de belofte ten opzichte van de Afghaanse oud-medewerkers na te komen. Hun levens moeten worden gered. Alleen zó kan Nederland zichzelf serieus nemen!

Met groet,

□ □ . □ □ □

Nederlanders (stand op 23-10-'24, 9:00 uur)