

## Speech Take-Over voorzitter Eerste Kamer – 9 oktober 2018

Toen ik klein was, wilde ik kinderboekenschrijfster worden. Op mijn zevende schreef ik mijn eerste verhalen ijverig op in een roze Powerpuff Girls schriftje. Ik schreef verhalen over meisjes die draken versloegen in een bos, duizenden bloemen plukten voor hun zieke vader of een inbreker betrapten tijdens het babysitten.

Het mooie aan verhalen vind ik dat álles mogelijk is. In mijn verhalen bestonden er geen meisjes die niet naar school mogen omdat ze moeten helpen in het huishouden, geen meisjes die uitgehuwelijkt worden vóór hun 18e, geen meisjes die besneden worden. De harde realiteit is dat bijna 18 jaar na mijn eerste verhaaltjes in dat schriftje, er nog steeds plekken op de wereld zijn waar die meisjes wél bestaan. Elke twee seconden wordt er een jong meisje uitgehuwelijkt aan een volwassen man. Wereldwijd kunnen er 32 miljoen meisjes niet naar de basisschool. En meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen in de wereld zijn besneden.

Hoe kunnen we dat verhaal nu veranderen?

De Verenigde Naties riepen in 2011 11 oktober uit tot Wereldmeisjesdag. Eén dag per jaar waar wij nog eens éxtra ons best doen voor al die meiden die zo graag willen, maar niet kunnen of mogen. Een dag waarop meisjes de stoute schoenen aantrekken en aankloppen bij de hoogste bazen en de meest belangrijke politici. Tijdens de Girls Take Overs rond wereldmeisjesdag nemen meisjes over de hele wereld voor één dag symbolisch de functie van iemand in een belangrijke positie over in sectoren waar meisjes, met name in ontwikkelingslanden, vaak minder snel toegang toe hebben. Van Japan tot Peru worden meisjes voor één dag de baas van overheden, sportorganisaties en grote bedrijven. En dus ben ik nu opeens voorzitter van de Eerste Kamer.

Ik vind dat eerlijk gezegd wel een hele mooie plek om dit verhaal te vertellen. Want het beleid dat wordt gemaakt door regeringen heeft veel effect op meisjeslevens wereldwijd. Bij elke beslissing zou moeten worden gedacht: is dit besluit ook goed voor meisjes? Daarnaast zijn de leiders van vandaag ook rolmodellen om te laten zien dat vrouwen ook krachtige leiders kunnen zijn en rationele keuzes kunnen maken (en ook andersom: dat mannen óók interesse kunnen hebben in zorg en familie). Hoe kunnen we een betere wereld creëren voor die miljarden meisjes wereldwijd, als die rolmodellen er nog niet genoeg zijn en er nog niet vaak genoeg wordt stilgestaan bij het belang van die besluiten?

Ik heb vandaag maar één verhaal te vertellen en dat is: 'Girls get equal'. Het is hoog tijd dat meisjes wereldwijd zich - net als jongens - kunnen ontwikkelen, vrij van geweld en met respect. Dat vraagt commitment van mensen zoals u: mensen met invloed die ervoor kunnen zorgen dat meisjes wereldwijd meer kansen krijgen. En dan met name de meisjes uit ontwikkelingslanden die ik eerder al noemde. Dat zijn we niet alleen moreel verplicht, het is ook nog eens de beste investering. Meisjes die onderwijs krijgen gaan later meer verdienen, trouwen op latere leeftijd én besteden een groter deel van hun inkomen aan hun kinderen en familie dan mannen. Dat noem ik nog eens een *smart investment!*

Het is tijd dat meisjes gehoord worden én van zich laten horen. Wij meisjes verdienen beter, en we mogen nooit bang zijn om dat te eisen. Ik zal me daarvoor blijven inzetten, zodat mijn dochter later verhalen kan schrijven over een droomwereld die daadwerkelijk bestaat.