



Toespraak

Herdenking ir. W. (Wiebe) Draijer (D66)

4 december 2007

datum 30 november 2007

kenmerk HM/TS/031

Op 15 november jongstleden is op 83-jarige leeftijd oud-senator Wiebe Draijer overleden. Draijer was lid van de Eerste Kamer van mei 1971 tot september 1974 voor de fractie van D66; de partij waarvan hij ook een van de grondleggers was.

Draijer studeerde werktuigbouwkunde in Delft. Hij was directeur van een ingenieursbureau voor stromingstechniek totdat hij, in 1963 hoogleraar industriële warmtetechniek werd bij de Technische Hogeschool Twente, de latere Universiteit Twente. Van 1982 tot aan zijn pensioen in 1985 was hij rector magnificus van die Hogeschool. Wiebe Draijer was deskundige op het gebied van energievraagstukken. Naast zijn werk is hij onder andere lid geweest van de Raad voor de luchtverontreiniging en voorzitter van de commissie Lucht van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne.

De tekening aan de voorzijde van de rouwkaart waarmee zijn familie zijn overlijden kenbaar maakte, toont de grote liefde van Wiebe Draijer voor de zeilsport. Hij was een van de oprichters van zeilvereniging Euros en ontwerper van een aantal naar hem vernoemde zeilschepen. De laatste Draijer werd in 1988 gebouwd.

Wiebe Draijer ging begin jaren zeventig de politiek in vanwege zijn idealen. De problemen die benoemd werden in de Club van Rome vormden zijn drijfveren om zich kandidaat te stellen voor de Eerste Kamer. Hij was in deze Kamer woordvoerder op de terreinen ontwikkelingssamenwerking, Koninkrijkszaken en onderwijs en wetenschappen. Hij was tevens voorzitter van de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

Wiebe Draijer liet zich bij zijn Kamerwerkzaamheden niet beïnvloeden door de waan van de dag. Hij imponeerde door zijn technische kennis toe te passen op allerlei maatschappelijke vraagstukken die zich aandienden. In de Kamer werd hij ervaren als een rustige, weloverwogen man met veel gevoel voor humor die gemakkelijk vrienden maakte. Wiebe Draijer toonde zich in de Eerste Kamer meer wetenschapper dan politicus. Hij was iemand die zich zeer onafhankelijk opstelde. Zijn bijdragen – gelardeerd met intellectuele humor – formuleerde hij zeer zorgvuldig. Hoewel Wiebe Draijer maar kort politiek actief was, blijken de goede herinneringen aan hem uit die tijd sterk verankerd te zijn bij zijn oud-collega's. De Eerste Kamer is Wiebe Draijer dankbaar voor wie hij was en wat hij heeft betekend. Moge dit een steun zijn voor zijn familie bij het verwerken van hun verdriet.

Ik verzoek u om een moment van stilte.